



*De cursisten van de cursus **BEELDMAKEN** bij Cultuurhuis Wherelant hebben gedichten geschreven met het thema **PLEZIER**. In deze bundel zijn de gedichten en tekeningen verzameld die zij gemaakt hebben.*

**2014**



SAMEN AAN DE SLAG MET POEZIË



**HET  
ANDERE  
GEDICHT  
2014**



**NELLIE SCHRIJFT OVER HAAR FIETSTOCHT**

**OP 3 MEI ZIJN ER GEDICHTEN GESCHREVEN TIJDENS DE CURSUS BEELDMAKEN OP CULTUURHUIS WHERELANT O.L.V. JANTINE GEELS MET ASSITENTIE VAN IVAN VAN DER MOLEN. IEDEREEN STUURT ZIJN GEDICHT OP NAAR DE POEZIEWEDSTRIJD, BEHALVE ANNEKE. 2014**



**BARRY ZIT HELEMAAML IN ZIJN DAGJE BRUSSEL**



**WIL HEEFT EEN TV GEKOCHT  
IVAN HELPT GRAAG**



**CONNIE TEKENT EEN GEDICHT**



**CEES HOUDT VIER BALLEN IN DE LUCHT**

